



2^e PAASDAG: Vind jij het gouden ei?

Vorig jaar hebben we naar eieren gezocht in de oude speeltuin, want de dag erna werd de speeltuin onderhanden genomen. Dit jaar



kunnen de vers gekookte eieren vinden op nieuwe plekje in de vele hoekjes in de speeltuin.

Het paaseieren zoeken begint **2 april om 12:00 uur** en is bedoeld voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar. Als je het leuk vindt, mag je ook de kleurplaat achter op nieuwsbrief mooi inkleuren en op 2 april meenemen. We zullen alle kleurplaten bewonderen en de mooiste kleurplaten maken kans op een prijsje!

Vind jij het **Gouden Ei**? Dan win je de paashaas van wel 40 cm. Die kans laat je toch niet liggen?

LEK(ker) SCHOON 2018!

Doe zaterdag 24 maart mee met de Landelijke Opschoondag en help zwerfvuil opruimen langs de Lek!



Deze jaarlijkse vuilruimactie is een initiatief van Gijs van Beuzekom en Kim Deutekom en wordt gesteund door De Gemeente Lopik en Theeschenkerij Watertanden.

Startlocatie dit jaar is de boerderij van de familie Wiltenburg/De Keijzer aan de Lekdijk

West 13 te Lopik (hoek Zijdedweg).

- Start om 9:00 uur met koffie/thee en huisgemaakte lekkernij;
- Gezamenlijk zwerfvuil opruimen langs de Lek;
- Retour om 12:00 uur: afsluiting met soep & broodjes.

Meedoen? Aanmelden vóór 20 maart per mail: kimdeutekom@gmail.com.

Oranjecomité

Koningsdag, beleef het samen

Kom je Koningsdag mee vieren? In het dorp met de oudste bewoningsgeschiedenis van de Lopikerwaard start de dag met de oude traditie van het hijsen van de vlag en de aubade. Daarna is het gezellig koffie drinken met versnaperingen en leuke activiteiten voor kinderen; zoals een springkussen en leuke spelletjes. Dit alles in en rondom de Zwarte Schuur bij het Dijkhuis.

In deze schuur is onze aloude strijd met het water tastbaar. Je kunt je hier onderdompelen in de wereld van het dijkleger, meer horen over het waterbeheer alles in de setting van historisch Jaarsveld. Ook kunt u een kijkje nemen in het Dijkhuis, de zetel van voormalige waterschappen teruggaand tot het jaar 1328!

De deuren van de hervormde kerk staan altijd en voor iedereen open, maar extra speciaal is het op deze gelegenheid. Wie weet kunt u de toren beklimmen. De beklimming is zelf al een avontuur en u wordt beloond met een adembemend uitzicht over het dorp en de rivier de Lek.

Het programma:

- 9:15 uur** Verzamelen op het schoolplein en hijsen van de vlag
- 9:30 uur** Aubade onder leiding van CRESCENDO op het terrein van de Zwarte Schuur achter het Dijkhuis
- 9:45 uur** Koffie, thee en limonade in de Zwarte Schuur
- 10:00 – 13:00 uur** Spelactiviteiten en springkussen
- 10:00 – 13:00 uur** Rondleidingen de Wereld van het Dijkleger en Dijkhuis
- 10:00 – 13:00 uur** Bezoeken van de hervormde kerk.

U bent van harte welkom!

